

# pageturner

"blast from the past"  
2021-2022





# Dear Pegasussers,

The Pageturner is a little bit later than we planned this year, but you know what they say: quality takes time. I want to say a special thank you to everyone who pitched in to help create this beautiful pageturner!

In this edition of the Pageturner, we hope to unlock some childhood memories. Let's take some time to enjoy these and feel nostalgic for a bit. We will also visit some more recent memories, you will read about the fun activities we did with Pegasus last year, check out the 'regelgraaf', and find your smoel in the smoelenboek.

My favorite childhood show was iCarly, what was yours? I hope you can find it on one of the pages. Have fun reading!

Green greetings,

The Super Elitaire Knutsel Committee (written by Noortje Molenaar)

## SEKcie:

Noortje Molenaar - Seddie



Lieke Hondelink - WHOOP agent

Amy van der Steenhoven - Sibuna

Laura Engel - Experiment-626 Stitch

Karin Backer - Stellinator

Lise Drost - Team Aang

## Edition:

March 2023  
13th Edition

D.S.T. Pegasus  
Mekelweg 8  
2628CD Delft  
[www.dstpegasus.nl](http://www.dstpegasus.nl)  
[info@dstpegasus.nl](mailto:info@dstpegasus.nl)



weakness

resistance

retreat

# "Blast from the past"



# Dear Pegasussers,

What a fantastic year we have had. A year in which we could happily say goodbye to all the measures around corona and we were allowed to organise activities again. We performed well again with Pegasus at the competitions, both at the parties and on the competition floor the green was always well represented. We also got to physically celebrate our birthday again during the pega pyjama party! We want to thank all members, committees and trainers very much for this wonderful gymnastics season with fun activities, parties, training sessions and especially a lot of Green!

Love B14

Lieke Hondelink

Irene van der Blij

Thijs Kroes

Hugo Stallenberg



## CONTENT



Introdukcje weekend	4	Interne wedstrijd	18
NSTB weekend	5	Pegaweekend CSI	19
Karaoke	6	Pegasurf	20
Beerpong toernooi	7	OWee	22
Commissie bedankdag	8	Pega Baby's	23
Pegalied	9	Brasacties	24
NSTC1 SPLIT	10	Pegala	26
Pegaklaas	12	Regelgraaf	28
Cocktailavond	13	Quotes	29
Pegaparty	14	Pictures	30
Wedstrijden	15	Smoelenboek	34
Jaarverslag	16		

# introdukcie weekend

On Saturday 9th of October, us newly enrolled Pegasussers gathered at the Delftse Hout for the start of the Introduction Weekend. In accordance with this year's theme everyone was dressed in their best Farmers outfit. Besides dressing the part, most of us farmers came prepared, bringing a well-made "Pretfles" or "bvo" to stay hydrated and energised throughout that sunny afternoon.



Starting the day by getting to know your fellow Pegasussers took a little longer this year seeing that no less than 50 people had signed up for the weekend! As is tradition we performed the Pega-song together before splitting into groups for some Crazy-88 silliness. Later in the afternoon we gathered for some more games, quizzes and drinking. We were lucky with the weather as the sun was shining all day! The IntrodukCie Commission made sure that we stayed active and encouraged us to engage with as many new members as possible. Having finished the activities we travelled on towards the location where we would spend the night. Because we were with so many this year, the sleeping hall had turned into a sea of mattresses, resting Pegasussers and way over packed bags of clothing. The dining hall in its turn was packed during dinner which only lifted the mood even further. As is custom, the members of this years board, B14, were abruptly taken away for their official inauguration. We knew we would be next in line to be "Begroend".

Leaving members of B13 on guard duty, we were left to ourselves, curiously waiting to be taken outside to see what would await us. When it was finally my turn, I could not help but notice that Femke seemed to take great satisfaction in humiliating us. Having been granted passage by the former head of B13 we were awaited by the campfire. Feeling like Simba while getting a green smear across my face, I pledged myself to Pegasus under a toast of Schrobbeleù. The party following the Begroening lasted well into the early morning. Amazing dance moves, drinking games and the infamous "regelgraaf", Pegasus parties surely aren't boring! All in all, this year's Introduction weekend was a great success once again. Sunny weather, fun games and getting to know your fellow Pegasussers. Looking forward to a successful and amazing year!



Yorah  
van Wijk



# NSTB Weekend



September 2021. Ik ben net met frisse energie begonnen aan mijn bachelor eindproject, een super drukke studieperiode, maar dit weerhoudt mij er niet van om voor het eerst mee te gaan op NSTB weekend. We vertrekken richting Jordi's thuisbasis: Zeewolde. Het is een prachtige dag, het zonnetje schijnt. Op de plek waar we onderweg stoppen om een frietje te eten ruiken de terrassen naar zonnebrand, softijs en bier. Het geeft een heerlijk nazomergevoel. Eenmaal aangekomen op de camping zetten we onze tenten tussen die van de andere Pegasussers en maken we de groene enclave compleet.

We zijn als B13 nét (officieel gezien nog niet eens) bestuur-af. Het gekke is dat we vanwege corona nauwelijks contact hebben gehad met de andere besturen. Het is in het begin dus een beetje aftasten en kennis maken. Gelukkig begint al snel het programma en gaan we spelletjes spelen. Mijn persoonlijke favoriet is het sokworstelen, waarbij het doel is om de sokken van je tegenstander uit te trekken, of om je tegenstander buiten de ring te krijgen. Deze vorm van worstelen ziet er ook heel spectaculair uit. Na de spelrondes met variaties op bierpong en twister zijn we toe aan het laatste spel. Hoe dat precies in zijn werk ging weet ik niet meer maar er kon in ieder geval goed vals gespeeld worden. Eerlijkheid duurt het langst, maar mijn team en ik waren na alle halve liters goedkope desperado-variant (was erg lekker, super geregeld orga!) inmiddels wel klaar met het spelletjes spelen, dus hebben we de boel ietwat gesaboteerd. Daarna konden we tevreden over onze eigen werkwijze verder sappen aan ons bier en chillen.

Click waar Olaf mee regelde: oh dit was echt goed!

Na het avondeten volgde een mooi feestje in de sfeervolle partytent. Iedereen ging lekker los. Er werd gedanst, gekletst, gebierpong'd, dronken beloftes gedaan, gezellige nuchtere gesprekken gevoerd door de niet-drinkers, en bingo-punten binnen gehengeld. Ook Olaf is die avond in een queeste leidend tot een persoonlijk record gerold, maar daar moet je hem zelf maar naar vragen. Helaas kwam er na de dag en nacht alweer een einde aan het weekend en vertrok iedereen terug naar zijn eigen uithoek van het land. Maar niet getreurd want het NSTB-weekend is een jaarlijks terugkerend event dus kunnen we de hele mukmak opnieuw beleven. Dikke aanrader!

Femke Mureau



# VICTORIOUS

## KARAOKE

On the 17th of May it was time to bring out your inner rockstar, because the FACEPLANT organized a karaoke night! It took place at O'Learys at the Westfield Mall of the Netherlands, which is the biggest shopping center of the Netherlands. This became especially clear when we went there by car, and there were 5 different parking lots. Of course we did not know which one was the right one, but after entering the mall from the wrong side and getting sent away by security we found the right entrance. Even though we only saw a small part of the mall, it looked huge with lots of restaurants and arcade halls. After wandering around a bit and waiting for everyone to arrive, we went upstairs to sing some karaoke! With our group of around 20 members we got a private soundproof room with a large screen for lyrics and a disco color changing floor. The mood was set, and everyone started picking songs to put in the queue. With the two microphones present some amazing duets were sung, and with the more well-known songs everyone joined in. When our time was up and the music was turned off, we even continued singing songs and had a lot of fun doing so. On a whole, it was a great night, with some great songs and cold beers, and I would definitely do it again!



Irene  
van der Blij



# Beerpong Tournament

The 9th of November was not a regular Tuesday it was the day for the big showdown of the notorious beerpong teams of DST Pegasus. The competition was hosted at our second home Broeder Lazarus and managed by our beloved board. It was requested that people must pair up and decide for a theme which they dress up accordingly. You could already feel the tension that arose in the trainings ahead, teams were promising to crush each other. But like Colin Powell once stated: No battle plan survives contact with the enemy.

In the group phase one could already see which teams were most promising and which were only there for the first free drink. Among superheroes, spa visitors, blood covered cleaning ladies there were two teams dressed up as the children classic Buurman en Buurman so they had to fight out who was entitled to claim the theme to themselves..

As the evening continues, we reached the final between the underdog Wiener Schnitzel (Vanessa & Roland) and the fancied real Buurman duo (Bas & Mats), which was accompanied by a high-flying mood and a cheering audience. It was a balanced game in the beginning but soon it became apparent that Wiener Schnitzel didn't base their battle plans on luck but on superhuman proficiency. Hence, Vanessa and Roland walked rightfully away with the trophy (Schrobbeler). After a very short speech from Roland, the board awarded the Covidiots (me) for the best costume of the evening with a KrokoDoc.

After the final the minds calmed down again just to have a few more drinks and then to peak once again at midnight to celebrate Bas' 24rd birthday. The crowd revelled in a well-deserved happy birthday song, which was followed by hasty departure from the scene due to the midnight closing hour. Nevertheless, most people were still in the mood to continue the night to the fullest extent at Bas' place.

## Lorenz Fisher



# COMMISSIE BEDANKAVOND

In oktober 2021 was de commissie bedankavond, waar we een leuke activiteit deden met de leden van de vele commissies van Pegasus. Het was deze keer in het Snooker Cafe in Delft.

We begonnen de avond met een lekker drankje en een potje poolen. Ik had zelf nog nooit gepoold, maar ik leerde al snel hoe het werkte en wat de spelregels zijn. Na wat gefaalde maar ook verrassend goede beurten, was het tijd voor darten. Dit ging gelukkig een stuk beter dan poolen.



De avond was ondertussen in volle gang. Er werd gezellig gekletst, er waren veel Pegasussers aanwezig, en inmiddels werd er gepoold, gedart en ook gesnookerd.

De bedankavond was erg leuk en het was een gezellige plek om samen iets te doen naast turnen.

Het was zeker een geslaagde avond met goede vibes!

**TESSA TEN**

**1e couplet:**

Pegasus is onze naam, en turnen dat doen wij,  
We wijken echt voor niemand, en staan steeds zij aan zij.  
Op de balk en op de brug, dragen wij het groen,  
Want Pegasus is supermooi, dat is waar we 't voor doen!

**refrein deel 1 1x:**

Het is groen en het heet Pegasus, sterk, onoverwinnelijk.  
We houden van wat groen is, en we turnen ons kapot.  
We gaan zo door tot 's avonds laat, oh ja wat een genot.

**2e couplet:**

Uit Delft zijn we gekomen, op een mythisch beest  
Je kunt ons echt niet missen, als wij er zijn geweest,  
Samen heffen wij een glas, vol met schrobbelaer,  
We тоosten op die mooie club, want Pegasus staat klaar!

**refrein 1x:**

Het is groen en het heet Pegasus, sterk, onoverwinnelijk.  
We houden van wat groen is, en we turnen ons kapot.  
We gaan zo door tot 's avonds laat, oh ja wat een genot.  
Het vliegt door de lucht en het heet Pegasus, overheersend, sierlijk  
Salto's doen we lachend, geen trucje gaat te ver.  
We stralen door de hemel, ja turnen maakt je sterk.

**Bridge:**

Een handstand of een flikflak, magnesium er bij,  
We laten horen dat we groen zijn, want Pegasus zijn wij.....  
En we zingen nog een keer.

(zacht)

Het is groen en het heet Pegasus, sterk, onoverwinnelijk.  
We houden van wat groen is, en we turnen ons kapot.  
We gaan zo door tot 's avonds laat, oh ja wat een genot.  
(KNALLEN!)

Het vliegt door de lucht en het heet Pegasus, overheersend, sierlijk  
Salto's doen we lachend, geen trucje gaat te ver.  
We stralen door de hemel, ja turnen maakt je sterk.

Het is groen en het heet Pegasus, sterk, onoverwinnelijk.  
We houden van wat groen is, en we turnen ons kapot.

We gaan zo door tot 's avonds laat, oh ja wat een genot.

Het vliegt door de lucht en het heet Pegasus, overheersend, sierlijk  
Salto's doen we lachend, geen trucje gaat te ver.  
We stralen door de hemel, ja turnen maakt je sterk.

## GROEN!!!



## NSTC1 Wageningen

The NSTC1 in Wageningen was my first opportunity to participate in a student gymnastics competition, as a new member of Pegasus, but it also was the first competition in two years in general, so a lot of people were really excited for it.

After a suspenseful press conference, the day before the actual competition, we learned that the competition was planned at the correct time, it could luckily still go through. The party and sleepover, was cancelled however, but that did not demotivate anyone to still go and have a lot of fun!

So that on that Saturday morning, I took, together with some other Pegasussers, the train to Wageningen. This took quite awhile, but it unfortunately was not long enough for Noortje to braid Tosca's hair ;p.

When we finally arrived in Wageningen, we were told that the round before our round would overrun for about 30 minutes, which we didn't mind, as we could just watch the others compete in the competition hall, as "other competitors".

Eventually 30 minutes turned into 1.5 hours, but my group started at beam, where I managed to fall twice, so that was both a good start and quite an accomplishment. After a routine on a very bouncy airtrack(floor?), vault without a vault runway and very bendy bars, the girls from Pegasus unfortunately did not appear on the podium, but the boys did get some medals, and as the highlight, there was a honourable mention for Milou.

I was told that the Pegasussers in the last round did very well however! I had already left for home by then, and stopped on the way home at the Mac Donalds, which was told was a classic post-competition-tradition for some.

To conclude, I am really glad that I was convinced to sign up for the competition, as it was a very nice experience!



Sie Leoï Lee

After one way too enthusiastic gymnastics training in September, I was sold on joining Pegasus. In my enthusiasm, I forgot that I do not have much time left in my life for gymnastics. Fortunately, I immediately put the first NSTC competition on my agenda. This was going to be my first gymnastics competition ever.

A week before the competition I did still not have a routine for any of the apparatuses. Luckily I am also part of D.S.A.V. Dodeka ('Vo), where they got me ready for any possible challenge. During the Thursday training before the competition, I created all my routines and learned around 15 new elements. I was ready for the competition!

On Saturday morning we drove to Wageningen for the competition. The nerves already started to come up. It was exciting and scary at the same time to do my first gymnastics competition. This was due to a combination that it was a new experience and I had to do some element I had never performed before.

I had never been this nervous about any athletics competition. However, this did not stop me from having fun during the competition. After some hate from my fellow Pegasussers about my choice of wearing the beautiful blue Dodeka merch the competition could start. I was put in a big group of Pegasussers who helped me and cheered me on.

I was able to complete all my routines, which was my goal! I even did a scissor and an opposite scissor, which were impossible during the training. Four times my routine ended with me on the ground, partially due to never before performed dismount. I was very satisfied with my competition and it was a lot of fun.

After the competition I could relax while joining the price ceremony, supporting my fellow Pegasussers, drinking some beers, eating dinner, and joining the party back in Delft. During the price ceremony, I was really surprised to have won a medal on pommel horse and vault! These were the only two apparatuses that I did not fall. Which meant that Noortje had to chug two beers at the amazing party back in Delft. The competition was more fun than I expected it to be. Thanks to all the Pegasussers who helped me, supported me, and made it a really fun day!



# PEGAKLAAS

During the dark winter month of December there were a few bright moments to lighten up the days. Among these was the favorite celebration for every pegasuspersion. 20 people were lucky enough to be able to celebrate an adapted form of Pegaklaas. We could not be all together but in a few groups, some larger than others, we would enjoy a bierie or a wijnie together and Pegaklaas and its Pegapieten would knock on our doors to bring a rhyme together with a special surprise. Some where more lucky than others, I myself must say I thoroughly enjoyed every sip. Noteworthy would be that there were many microphones present which made the reciting of rhymes very sexy.

Now enough of the boring accounts. Here is a collection of lines in the rhymes untraceable and anonymized of course. Disclaimer: the rhyme may have been lost in translation. Also, any story which may have been formed from the loose lines is purely fictional and any ties to real life events are purely coincidental.

your tik-tok video is funny  
Preferably twerking against the wall  
Man you look like a woman  
with your new leather

5 (or was it 3?) chicks fixed during NSTB weekend  
For some you were their savior  
on an old bike you have to learn it right?  
Is that pegababy coming yet?

Jezus you have a big dick  
Pegaklaas wants no buts  
You're nicer than my favorite bread-topping  
Does he like ham or does he like cheese?

That you are a single bachelor is a fact  
The advantage is that a young god like you quickly heals from a tomcat  
box and a big snif  
then he thought fuck me!

Cheers and a green smooch  
Pegaklaas and Green Pete.



*Joris van Stam*

# FROZEN COCKTAIL NIGHT

As many of you know, at the end of December, the Faceplant organized an amazing Cocktail activity. As usual, I completely forgot to register for this. So, my thanks to (one of the many) Koen, who reminded me of this event and made sure I did not miss it. I was a bit late unfortunately, but that made my arrival all the more marrier since everyone was already a bit tipsy. When I arrived, I already saw the happy faces of Koen, Noortje, Amy, Maxemiliaan and Lianne. I could conclude the first cocktail was a success! Soon, also a cocktail for me was poured into my glass and the fun could begin.

The night wasn't just fun, but also informative! We learned, among others, things about Schrobberler, our association drink. Unfortunately, I cannot tell you a lot about it, because we were a bit too enthusiastic about our cocktails. Ps: That might explain our not-too-well result in the kahoot.

But that didn't take away any of the joy! We were having a great time and it was a nice way for me to get to know some new people, since I don't know that many yet! We also noticed the faceplant itself was having a good time. It was never boring to look at their zoom screen, the more cocktails the weirder things got. It's been a while so correct me if I'm wrong, but I vaguely remember Tommie, and maybe some other Faceplant members, twerking against a wall?

We ended the evening sitting on the bed together, while watching an amazing first date episode! Joris was wonderfully mismatched, which was a fun way to end a very nice evening.

*Mijke van Dijken*



Thijme: "Een dag niet gehoord is een dag niet geleefd."



## Pega Pyjamas Party

The time was finally there, on April 15 2022, it was time to celebrate Pegasus' birthday with an epic Pyjamas Party. Penus gave his party this year at DSB and arranged a very good line up of PegaDJs. All elements to create a spectacular party. Besides many partying Pegasussers, there were also a lot of friends, roommates and acquaintances at the party; because the more the merrier! When I entered the party was already in full swing and I could immediately dance with the crowd. Everyone had done their best to get into themed outfits and I must honestly say that it is wonderful to dance in your most comfy pyjamas. If you ask me, this should become the norm.

While everyone's hips went wild, it was also time for an epic announcement of the Galaxy in which the theme of the Pegala was announced. For this announcement, the one and only beer award was presented as a teaser for the gala. After this, the party went on and now and then some (cheap) shots were done from plastic cups, super fun. In short, there was enough dancing, drinking and 'goed geregeld' this evening (DSBers also know how to do it ;)). The faceplant was also present at this party (and I don't mean the committee) because I (and I think a number of other Pegasussers too) got to know the filthy floor at DSB this evening. This one was just a bit smoother than my alcohol-stricken judgment had calculated.

The result is a beautiful bruise as a souvenir of this awesome evening. The morning after was unfortunately a bit less epic than the party itself, but I enjoyed the party so much. When is the next Pega party? Because then I'll definitely be there again! Thanks board for this amazing pyjamas party.



# Wedstrijden 2020-2021



**Met dit secretarieel jaarverslag wil ik terugblikken op het jaar dat Pegasus afgelopen jaar heeft gehad, maar in het bijzonder ook het jaar dat B14 heeft gehad.** Het begon allemaal meer dan een jaar geleden toen Milou na een potje voetballen vroeg of ik een bestuursjaar bij Pegasus zou overwegen. Met al twee bestuursjaren achter de rug en het vooruitzicht dat ik binnenkort ging beginnen met werken, was dit natuurlijk niet het beste plan. Maar ik zag het toch ook als een kans om als burger (bah) nog een beetje betrokken te blijven in het studentenleven, en dat zag ik wel zitten. Op 8 juni was de meegevraagde actie. Ik was echt super benieuwd wie mijn lotgenoten zouden zijn, want je bestuursgenoten kunnen wel echt je bestuursjaar maken of breken. Al snel zag ik Hugo lopen op de markt, waar ik lichtelijk verbaasd over was omdat ik eerder met Lieke over alle mensen heen was gegaan die naar de interesseborrel waren gekomen, en daar zat jij niet bij. Maar heel veel tijd om je beter te leren kennen had ik niet, want we moesten individueel verder. Later op de avond kwam ik aan op de eindlocatie waar de rest van toekomstig B14 al zat te wachten. Ik was blij om Lieke daar te zien, maar dat had ik ook wel verwacht. Maar wie was die andere guy? Die had ik echt nog nooit gezien. Kennelijk heette hij Thijs.



In de tijd daarna hadden we gelukkig genoeg tijd om elkaar beter te leren kennen en ons klaar te stomen voor het overdrachtsweekend. In onze prachtig groen versierde party-karaokauto gingen we samen met Ali G op weg door Nederland. Het was echt een weekend om niet meer te vergeten, en het beeldmateriaal liegt er ook niet om. Gelukkig staan de potjes twister in ondergoed niet vastgelegd. Tijdens dit weekend was ook het begin van Thijs en Milou duidelijk te zien. Thijs was dan nog wel bezet, maar je kan prima in hetzelfde bed slapen als je je handjes thuis houdt, toch? Stroopwafels smaakten trouwens nooit meer hetzelfde na dit weekend. In oktober stond alweer het volgende weekend voor de deur: het Introducieweekend. Dit was ook een memorabel moment, aangezien zowel Thijs, Hugo als ik nog niet begroend waren. B13 mocht eerst ons dus nog even begroenen, maar zonder Femke erbij was de stroeve bedoeling toch niet zo heel stroef. Wel heb ik geleerd om te shotten uit een shuttle en een salamander na te doen. Of nou ja, misschien moet ik nog werken aan mijn salamander impressie.

Door het jaar heen zijn er nog een hoop andere leuke activiteiten georganiseerd. De FACEPLANT ging bowlen, disco rollerskaten, er was een cocktailavond, een karaoketocht en natuurlijk de tentamen lunches. Na het drie keer te hebben moeten verplaatsen door corona, kon op 14 (vo) april ook eindelijk de PegaPyjamaParty plaatsvinden op DSB. Iedereen had z'n mooiste pyjama aangetrokken om de verjaardag van Pegasus te vieren, en het was een super mooi feestje. Eind mei gingen we op CSI PegaWeekend om de moord op trainer Bas op te lossen. Ook dit was een zeer geslaagd weekend met flunkyball, lasergamen, en leden die hun leven waagden om nog één keer over het kampvuur heen te lopen. Nog geen twee weken later was het tijd voor de Golden Peggy Awards tijdens het Pegala. Iedereen zag er prachtig uit op de rode loper, en de winnaars van de Golden Peggy Awards waren zeer terecht.





Naast alle niet turngerelateerde activiteiten hebben we natuurlijk ook nog gewoon geturnd. Aan het begin was dit soms nog een beetje moeizaam vanwege corona, maar vanaf maart hebben we officieel afscheid genomen van het online inschrijfsysteem! Ook zijn we naar het NSTC1 bij Split gegaan, waar het feestje helaas last-minute toch niet door kon gaan vanwege corona. Bij de andere wedstrijden konden we gelukkig zowel shinen bij de prijsuitreiking als bij het feestje. Bij de laatste wedstrijd in Rotterdam wonnen zelfs zowel Milou als Thijs de wisselbeker, #couplegoals. In mei was er natuurlijk ook nog de interne wedstrijd. Ik had zelf nog nooit een interne wedstrijd gezien, dus ik heb m'n ogen uitgekeken en genoten van alle originaliteit. Ik kijk nu al uit naar de interne wedstrijd van volgend jaar.

Al met al was het echt een zeer geslaagd jaar. Misschien moet ik wel nog een dingetje rechtzetten: tijdens de voorstel ALV van ons als KB vorig jaar had ik natuurlijk beloofd dat ik als enige single uit ons bestuur voor de volledige bingokaart zou gaan. Ik belandde echter onverhoopt kort daarna toch in een relatie, dus dat is niet helemaal gelukt, oeps. Maar gelukkig was daar Thijs die het stokje wel van me wilde overnemen. Na een paar bingopunten te hebben gescoord vond hij het toch wel weer mooi geweest en koos voor Milou. Ondertussen was ik weer single en kon ik het stokje weer van Thijs overnemen, maar met de korte resterende tijd van ons bestuursjaar ben ik niet verder gekomen dan 1 bingopunt. Ik heb er het volste vertrouwen in dat KBNL dit puntje komend jaar over wil nemen en op gaat pakken, en meer bingopunten gaat scoren dan B14.

Ons bestuursjaar komt nu dan toch echt bijna ten einde. Ik wil alle leden bedanken die ons geholpen hebben afgelopen jaar door zich in te zetten voor de vereniging, zonder jullie was het nooit zo'n mooi jaar geworden. Maar het allermeest wil ik mijn lieve bestuursgenootjes bedanken voor het mooie jaar samen. Allereerst Hugo, onze commissaris riet. Jij bracht echt leven in de brouwerij tijdens ons bestuursjaar met je permanente party-modus. Je functie stond echt op je lijf geschreven, want ik heb nog nooit iemand zo vaak vrijwillig een spies zien trekken. Het was ook heel chill dat we vaak bij jou thuis konden zitten, waar je huisgenoten ook voor het nodige vermaak zorgden. Dan Thijs, onze penningmeester. Zoals ik aan het begin al vertelde kende ik jou nog helemaal niet, maar ik ben heel blij dat ik jou heb leren kennen afgelopen jaar. Met jou kan ik altijd lachen of even stoeien op de bank, maar ook goede serieuze gesprekken voeren. En last but not least, Lieke, onze voorzitter. Je bent een echte doener, en ik heb afgelopen jaar bewonderd hoe je ons bestuur hebt geleid. Jij was ook wel echt onze mama dit jaar. Je staat altijd klaar voor iedereen, en als het even wat minder ging met iemand zorgde jij ervoor dat alles toch bleef draaien.

Lief B14, ik ben trots op jullie en bedankt voor dit mooie jaar! En BNL, ik wens jullie een heel mooi jaar toe met herinneringen voor het leven.



Irene van der Blij

**N SERIES**  
**Internal Competition**

Written by Tosca Fabriek

[Play](#)[More Info](#)**Trending Now**

On the 21st of May the best competition of the year was organized: the internal competition. The commission came up with a great theme that caused for some fun outfits. There was lot of netflipping on the apprentices but also chilling at the stands. The duo aspect of the competition gave some very original shows. We saw backflips on beams, a proposal at the rings, neckbreaking saltos at the tumbling, birds on the trampoline and scary falls on the bars. During the competition we also took part in squidgame themed games. Be fast and be still or else you would get shot. The competition ended with an award ceremony. Bram was the big winner of the day and got the competition cup. After the competition we ate pizza at Mekelpark and the committee went to the Thorboot to prepare some games. The day ended with a great party. Thanks to the committee for organizing this lovely day!



# PEGAWEEKEND

At the end of May it was time for another PegaWeekend. All the crooks, detectives and mafia bosses of Pegasus came together for a trip to Moergestel in Brabant. On arrival Friday afternoon, everyone was provided with a cold beer, which we enjoyed outside in the sun. However, the mood changed after the announcement of an unexpected news item. Trainer Bas was murdered with a cheese slicer and the murderer was still on the loose. To make matters worse, a lot of Pegasussers had mysteriously disappeared. After some investigating by the detectives, it turned out that the Amy's were taking everyone away for.... a dropping! Everyone was able to find the scouting building unharmed and the partying could be continued.

Unfortunately, there was no time for a relaxed Saturday morning. Bas's killer had to be put behind bars as soon as possible. The day started with an exciting game of laser gaming. After everyone had become familiar with a weapon, the search for the murderer could really begin. Several groups were released in Tilburg. Here they had to do the craziest assignments and interrogate suspects. After all the difficult detective work, there was some time left for a well-deserved, cold drink. Then it was time to confront the murderer. This was none other than the '22-'23 chairman of Pegasus: Yoran. As soon as everyone had recovered from this crazy revelation, the killer was apprehended and all Pegasussers cheered in joy! In the evening everyone put on their best CSI outfit. The drug lords and the police officers put aside their differences and enjoyed the party.

With a hangover on Sunday morning, it was time to go back to Delft. We would like to thank everyone for the amazing weekend and hope to see you at the next PegaWeekend.



MAAIKE  
SCHELLING

# Pegasurf

Ahhh, Pegasurf. The last Kas Naranja taken out of the fridge and immediately I imagined myself back in Zarautz. But the holiday feeling already started in the Netherlands when 3 teams of racing cars tore off the starting blocks. This is how we arrived in Zarautz, fraternized with our car mates. Although "auto 1" excelled with their week of touring France beforehand!

After stocking up on supplies in the Eroski, it was time to discover our inner surfers! Sun, sea, and nudist beach enough to enjoy surfing or baking and to develop a brown (or red) hue. The waves varied between knee high (can only be defied by Roel), beautiful green, and quiet flat. During an afternoon with flat waves, we took the chance to paddle to a deserted island. Where all men and women, under the supervision of jumping and surfing god Noah, risked life-threatening cliff jumps! As the afternoon progressed people longed for dinner, which, after a long climb to the campsite, always tasted very good. But only limping Joris could afford to sit still for an evening; visits to surrounding towns, slut caves and open stages were not lacking.

A highlight was the cideria where everyone indulged in local meat dishes and the never-ending stream of cider. At the same time, an atmospheric Cava barbecue was underway, where the most exquisite wines appeared to be extensively tasted and enjoyed. Also great was the sunset surf, green smooth waves combined with the setting sol Español made unforgettable memories.

To reduce the melancholy of the last evening, it was of course traditional wizard sticking. But he did not sit still, because a wizard had to be born! We proudly announce that we have "Goris the Disabled Gnerker" in our midst. Overcoming the week, all the broke Pegasussers got back into the cars, and then stood in front of a green traffic light.



**Bram Snelten**



# OWee



Lieke: "Triple spieškanon? Moet je dan met z'n een aan z'n bierdje gaan lurken?!"

The Owee, the introduction week in Delft, started on Sunday 21 August. With many Pegasussers, we participated in the Parade. With a trailer, a thick mat on it, and a trampoline standing in front of it, we drove along all the new students who were barbecuing along the Schie. Lots of saltos were made and many people sitting on the side joined us and jumped as well. It was great to see so many people liked it to do a jump on the trampoline, even if they had never done gymnastics before.

On the second day, the board and the candidate board were standing on the Grote Markt in Delft together with all the other student and sports associations. The new students were able to orientate and ask all their questions. On Tuesday evening, "Sportfeest" took place at Proteus-Eretes. In the beginning, the board and candidate board were there to answer questions and to stick Pegastickers on everybody. After some hours everyone went to the side where the real party was going on. Lots of Pegasussers (who wore beautiful green association clothing) joined Sportfeest and stayed until the wee hours.



On Wednesday there was an information market on X. It was a bit early for some people who also went to the party the day before. The air tumbling, some beams, and a trampoline were shown in a small part of the hall and all the people were allowed to try out some of these apparatus. Nice tricks were shown by both members and non-members. It was a great week with beautiful weather, and hopefully, lots of new people have a good impression of how fun Pegasus is after this introduction week.

**Michelle  
Geertse**



# Pega Babies



Evan Baggen  
24 September 2022



Sven Koole  
8 March 2021



Tobias  
January 2023



Lars Otto  
30 November 2021





Lief bestuur van KUNST,

Gisteren op de wedstrijdvloer waren jullie heel hard aan het shinien. Helaas hadden jullie Neill al heel snel verloren, zelfs voor de wedstrijd al. We zullen goed voor hem zorgen met veel knuffels en groene kusjes. Als tegenprestatie zouden wij graag een videoclip ontvangen op een zelf gekozen nummer waarin jullie bestuur of vereniging de hoofdrol speelt. Groen moet daarnaast ook rijkelijk aanwezig zijn in de clip, want dat is toch wel echt de mooiste kleur. Tot de volgende wedstrijd!

Liefs,  
bestuur 14 van D.S.T. Pegasus





Geliefd Pegasus,

Net terug uit delft, gaan we nu voor de derde helft. Penus is bij jullie gebleven, maar de vlag is aan STUGG gegeven. Feestjes, drankjes hoort er allemaal bij, het bestuur van STUGG en Pegasus zij aan zij.

Dit gaan we natuurlijk doen in het hoge noorden, wat we gaan doen gaan we niet beschrijven met woorden. Dit blijft nog geheim, trek maar open die fles wijn. We hebben jullie gemist op onze consti, dus nu komt 'ie  
Tot snel!

Liefs, STUGG

Lieve NSTB,

Ik zag twee beren, broodjes smeren. Oh het was een wonder. Het was een wonder, boven wonder, dat die beren smeren konden.

Maar jullie hoeven niet te smeren. Kom maar gewoon naar Delft om iets te leren. Jullie genoten tijdens de ALV erg van onze 'cola', oelala. Stap maar in de bacotrein, tot jullie van de kaart zijn. Neem vooral ook de benodigde ingrediënten mee. Dan zien we jullie snel, tabee!

Pegasus



Lief bestuur van Stah,

Hummoes was net weer terug bij jullie in Eindhoven, helaas moesten jullie er na een paar uur weer aan geloven. Tijdens het springen, lette jullie niet op de juiste dingen. We gaan natuurlijk nog gezellig met zn allen een kroegentocht lopen, maar hoho nu niet gaan hopen.

Om te voorkomen dat we op t einde gaan kruipen, verwachtte we een simpel maar lekker 3 gangendiner. Want op een lege maag kan je niet zuipen!

Gevleugelde groetjes,  
Pegasus





# HALL OF PEGALA



By: Matthijs Hogendoorn

After two years of anticipation, it was time for a new edition of the Pegalah! Finally, everybody had the chance again to dress their best and impress the rest, since we're all so used to seeing each other in sweaty gym clothes and leotards. And how lovely did every single one of them look! Once our delicious dinner at the Wijnhaven had concluded, where you could also get to know your date, we all moved to the Schaapskooi. Since the theme of this year was a night at the awards, a red carpet, paparazzi and even an interviewer were present. Here, you could show everyone your glamorous fashion choices and who you brought for the evening (and maybe the night wink wink). If you were on the list and the bouncer let you in, flutes of prosecco awaited you while the sweet tunes emitted by our in-house DJ Bas started to fill the room.

While the party was well under way, people could cast their votes in multiple categories like the couple of the night and who's the ultimate Pegasusser. When all votes were counted, the lovely committee presented an award show where actual awards were, well, awarded. Surprisingly, I even went home with an award, since almost every single one of the attendees voted for Olaf and I to be couple of the night, even though we both brought our own dates. Still haven't explained that one to her... I must say, the highlight of the show must've been the dance battle that took place to earn the award of best dancer of the night.

It was now time for DJ Bas to enjoy the party as well and for our other in-house DJ, Joris, to step in. He made sure the party didn't go quiet and doubled down on the sick beats, catchy tunes, sing-along songs and weird techno-remixes of songs that didn't need weird techno-remixes to be made of them. Sadly, everything must come to an end. But looking back at the evening, I can safely assume everyone had a blast!





# REGELGRAAF

„Jij bent toch oud en getrouwdd?“ Roel: „Ja maar den kan ik nou wel van mijzelf houden.“



Bram: „Die van mij is best wel stevig.“



# QUOTEM

Olaf d V: "Ik heb Jordi's Penus gezoend"

Amy vd S: "Ik weet niet hoor, ik doe hem er gewoon in."

Karin: "Als het stokje van Thijs eraan komt; gaan ze allemaal al liggen."

Sanne tegen roel: "Kan je weer het gaatje niet vinden?" Roel: "Hij zit erin!"

Milou: "Lieke ik lik aan je toren."

Lieke: "35? Dat is 9 keer 7!"

Thijs: "Ik heb een paard gevonden en die moet ik berijden maar dat lukt niet..."

Koen S: "Ik stop hem in iedereen die het wil."

Lieke: "Daar heb ik aan gelikt."

Karin: "Welk lid wil jij?"

Thijs over kinderen maken: "Ja dan moet je het langer laten intrekken."

Thijme: "Ik heb ooit gehoord dat avocado smaakt als schone piemel, maar ik eet nooit.... Avocado."









W&P





123

# SMOELENBOEK

## ERE LEDEN



Denise S



Carla



Witek



Bas O



Jan



Roel



Mark



Rick



Lisanne



Erik



Lars



Raymond



Karen



Rogier



Corine



Olaf vd M



Kai



Kathalijne



Cedric



Marije



Jordi



Lennert



Koen vd E



Sanne M



Lise



Karin



Bas A



Matthijs



Olaf d' V



Mickey



Nick



Anouk



Femke



Laura H



Heini





Thijs



Esther



Denise V



Lieke H



Thieme



Zoé



Hugo



Stein



Chiara



Natasja



Sanne v D



Eline vd H



Kyriacos



Rosa



Lotte



Ryan



Jari d'K



Maaike S



Sara



Caterina



Preeti



Annika



Björn



Tadjiro



Bas v D



Maximiliaan



Coen



Kim



Tosca



Manon



Aileen



Tonny



Henry



Irene



Mathijs



Axel



Laura V



Maaike vd S



Elon



Martin



Marnix



Kimberly



Francien



Philip



James



Cefri



Tobias



Noortje v G



Mijke



Pablo



Vittorio



Bernd



Giliam



Michel



Yasin



Zofia



Ege



Luca



Lorenz



Matti



Natalia Sofia



Koen S



Jialiang



Mira



Robert



Vanessa



Giulia



Roald



Isabel



Daan Vermeij



Daniel



Anne



Charlotte



Amy D.



Romeo



Nelene



Chaline



Fu-Cui



Noa



Hanneke



Timon



Roland



Jefry



Sie Leo i



Julia



Michelle



Eline M.



Christiane



Alvaro



Vera



Koen K.



Noortje M.



Mischa



Aanneruth



Sophie



Joris



Bram



Yoran



Jasper



Shirley



Lavinia



Anne Sophie



Helena



Ella



Nica



Wouter



Sjoerd



Lieke V.

Noortje: "Ik moet dan mijn beste zelf laten zien, maar dat wil ik helemaal niet."



Laetitia



Iris



