

## Secretarieleel jaarverslag 2018-2019

Allereerst: Wat een geweldig jaar is het geweest. Laten we beginnen waar dit bestuursjaar begon. 22 mei om 22:20 bij Café de Sjees. Na de nodige vragen mocht ik dan eindelijk binnen treden daar waar Julian en Lars al zaten te wachten op wie er nog komen gingen. Een paar minuten later kwam Bas ook binnen en was KB10 een feit. Het zou echter nog geen 2 maanden duren voordat KB10 in Walibi omgedoopt zou worden naar KBX.

KBX was ook helemaal compleet op de altijd epische Pegasurf in Zarautz. Maar waar het allemaal echt begon was natuurlijk op 18 september vorig jaar. Het einde van het tijdperk B11 en B11.2 en de daadwerkelijke start van BX, of om in de woorden van Lennert te spreken: de 4 jochies in een pak.

Afgelopen jaar was een jaar met vele veranderingen. Zo gingen we over van onze oude vertrouwde gammele fretstraat naar een geheel nieuwe hal op X. Hal X3 werd daarmee onze nieuwe trainingshal. Geen gammele oude (en soms afgekeurde) toestellen meer. Ondanks dat we de overgang zo soepel mogelijk wilden laten verlopen kunnen we helaas niet zeggen dat dit volledig gelukt is. Zo hebben we om maar iets te noemen bijna de eerste 2 maanden de damesbrug niet kunnen gebruiken door missende boutjes en zijn we nog vrijwel het gehele jaar in gesprek geweest om ook de airtumbling en mattenset voor de hoge herenbrug te krijgen. Gelukkig is dit nu vrijwel helemaal opgelost zo aan de start van ons 2<sup>e</sup> seizoen in X3 waardoor B12 er straks fris tegenaan kan!

Maar de nieuwe zaal was natuurlijk niet het enige wat het afgelopen jaar zo speciaal maakte. Het was natuurlijk ook de 10<sup>e</sup> verjaardag van Peggy en daarmee alweer het 2<sup>e</sup> Lustrum van Pegasus. Dit resulteerde in een geweldige lustrumweek vol met de leukste activiteiten. Van fietsen en eten bij het cycling dinner, tot een heuse casino night en een cantuskaraoke. Natuurlijk waren er nog veel meer activiteiten en werd deze week meesterlijk afgesloten met een vet eindfeest in de Lorre. Dit eindfeest was tevens het moment waar de band(of das?) tussen BX en het Besthoer uit Utrecht ontstaan is.

Ook waren er de nodige Faceplantactiviteiten: Van winter-barbecues tot tentamenlunches, spelletjesavonden en kroegentochten, bowlen of toch het idee om een groep turners bij jumpsquare los te laten. Wat nu echt het leukste was? Ik durf het niet te zeggen, maar één ding weet ik zeker: Ik heb er ruimschoots van genoten!

Nieuw dit jaar waren ook de georganiseerde borrels, deze begonnen in het Boterhuis en halverwege het jaar kwam ineens het huisvestingsproject in een stroomversnelling en voor we het wisten zaten we ineens met een pilot in het Cultuurlab. Van karaokeborrels tot salsaworkshops, ik kan niet anders zeggen dan dat dit een succes is.

Wat ook nieuw was is dat we dit jaar 2 pegaweekenden gehad hebben, namelijk het oude vertrouwde pegaweekend waarbij we een weekend lang Brussel onveilig hebben gemaakt. En natuurlijk mag de voor het eerst georganiseerde Xpeditie Pegasus niet ontbreken, een weekend lang op droog brood en water. Maar sorry, voordat ik kan zeggen dat ik dit weekend misschien wel de leukste vond uit mijn tijd bij Pegasus kost dat compliment jullie toch echt 5XP.

Maar naast dit alles is er natuurlijk ook geturnd. Zo is er na 5 jaar weer een NSTB wedstrijd georganiseerd in het mooie Delft. Het NSK Springen was een groot succes waarbij mannen als vrouwen en vrouwen als man verkleed waren. Wat wil je nog meer met het thema Gender in the Blender? Het feest achteraf was natuurlijk ook weer op zijn Delfts en was dan ook zeer geslaagd. We

kijken dan ook tevreden terug op dit evenement en kijken al uit naar NSTC2 welke komend jaar in Delft gehouden zal gaan worden.

Maar het organiseren van de wedstrijd was natuurlijk niet het enige wat er op wedstrijdgebied gebeurd is. Zo zijn er 9 gouden, 18 zilveren en 9 bronzen medailles gewonnen op de NSTC's en NSK's. Dit komt maar liefst op een totaal van 36 stuks waarvan er wel 19 op de meerkamp gewonnen zijn. Ik wil niet vervelend zijn, maar zou Pegasus dan toch ook een keer met turnen gaan winnen in plaats van alleen op de feestjes?

Maar op deze wedstrijden is natuurlijk ook weer lekker als vanouds gebrast. Dit alles aangewakkerd door de eerste brasactie van het jaar, namelijk het laten brassen van Julian zijn das door mijn stomme opmerking op het lustrumeindfeest. Wat we toen nog niet wisten is dat hier nog vele brasacties en tegenprestaties op zouden gaan volgen. Van het geven van een striptease tot het bakken van cake en van meetrainingen tot ware rapoptredens door de BXStreetboys, we hebben van alles moeten doen om onze vlag, kleding, en Peggy terug te verdienen. Maar gelukkig is er niet alleen bij ons gebrast, zo heeft Betty meerdere malen mogen logeren in het mooie Delft, net als Flippy en enkele vlaggen. 2 brasacties van tijdens het NSK hier in Delft zijn wel het vermelden waard: Zo is Flippy gebrast tijdens een fotoshoot op de airtumbling door een jurylid, dankjewel hiervoor Erik! En een andere brasactie staat zelfs op film, U-turn had Betty nog maar net terug toen deze tijdens het nemen van een Ice alweer door ons gebrast werd.

Natuurlijk was er naast al deze dingen ook nog het gala, dit jaar samen met Euroturn en Stah georganiseerd, of moet ik zeggen, mede gefinancierd? Maar ondanks dat de samenwerking niet helemaal soepel verliep was het een erg geslaagde avond met als afsluiter de enige echte DJ PJ.

Maar naast al deze pret hebben we halverwege het jaar afscheid moeten nemen van Lianne als trainer en daardoor kwam Bas Overtoom voor een half jaartje terug, maar dat halve jaartje is ondertussen ook alweer voorbij en ik denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als ik zowel Lianne als Bas wil bedanken voor alle trainingen en hulp bij het leren van nieuwe dingen. Uiteraard wil ik ook Lieke en Rick als hoofdtrainer en Lennert, Bas, Jan en Corine als studenttrainers bedanken voor afgelopen jaar.

Natuurlijk wil ik ook alle leden die ons geholpen hebben afgelopen jaar, door het doen van commissies ofwel door ons advies en inzichten te geven, bedanken, want zonder jullie was het afgelopen jaar nooit geworden wat het was.

Dan kom ik toch nu echt aan bij het einde van mijn iets te lange verhaal, maar dat zijn we ondertussen wel van mij gewend toch? Het rest mij dan ook niet anders om Bas, Julian en Lars te bedanken voor dit schitterende jaar dat we samen beleefd hebben en wil ik graag B12 succes wensen voor het komende jaar met voldoende groen, plezier, bier, sangriJA en Schrobbeleèr.

Koen van den Ende

**Secretaris der D.S.T. Pegasus**

**BX (2018-2019)**